

DORPSKERK EN KERKHOF

WIST JE DAT.....

.....Het een oud gebruik is om op een kerkhof tegen de klok in te lopen om kwade geesten in de war te brengen.

.....Als je van het pad afstapt op het stukje gras voor de oorlogsgraven je officieel in Engeland bent. Alle plaatsen waar Engelse soldaten begraven zijn, zijn tot Brits grondgebied verklaard.

.....De kerk oorspronkelijk veel groter was. Achter de kerk ligt het graf van 4 priesters. Vroeger werden priesters in de kerk begraven, onder of bij het altaar. De kerk moet dus minstens zo groot zijn geweest dat het priestergraf in de kerk lag.

.....Een priester altijd met zijn hoofd richting het oosten begraven wordt. Zijn parochianen worden met de voeten oostwaarts begraven. Bij de wederopstanding kijken dan de gelovigen in de richting van Bethlehem, waar Jezus Christus geboren is, terwijl de priester naar zijn parochianen kijkt.

.....Alle huisnummers van de straten in een dorp of stad beginnen aan de kant van de straat die het dichtste bij de kerk is. De lage nummers zijn dus altijd het dichtste bij de kerk en de hoge nummers het verste van de kerk. De even nummers zijn altijd aan de rechterkant en de oneven nummers aan de linkerkant van een straat.

.....De klok van de toren niet kapot is maar alleen de hele uren aangeeft en dus maar één wijzer nodig heeft. Pas in 1656 werd het slingeruurwerk uitgevonden en kon men ook de minuten aangeven.

.....De klok aan de noordkant van de kerk hangt omdat de meeste Heemskerkers vroeger ten noorden van de kerk woonden.

.....Op oude kerkhoven taxusbomen werden geplant. De taxusboom is het symbool van het eeuwige leven. De taxus is erg giftig. Vroeger stonden er geen muren om een kerkhof heen en mensen lieten er hun koeien en geiten grazen. Door het beplanten van een kerkhof met taxus hielden de mensen hun dieren van het kerkhof weg uit angst dat zij vergiftigd werden door het eten van taxus.

.....Het kerkhof bij een kerk altijd aan de zuidkant lag, de warme kant. De noordkant, de koude kant, werd gebruikt om niet-christenen, vreemdelingen, (zelf)moordenaars en ongedoopte kinderen te begraven. De grond was hier niet gewijd en wie hier begraven werd had ook geen grafsteen.

.....Het oudste graf op het kerkhof van de gebroeders van Assendelft is en uit 1467 stamt.

.....De toren van de kerk stamt uit het midden van de 15^e eeuw en zonder kruis 44,52 meter hoog is. De hoogte van het kruis en de haan samen is 1,75 meter.

.....De muren van de toren 1,40 meter dik zijn en bovenaan, vlak onder de spits, 1,15 meter.

.....De luiklok in de toren van 1464 is en 900 kilo weegt. Zij heeft een doorsnede van 112 cm en een hoogte van 110 cm. Zij is gegoten van brons.

.....De luiklok en spits in 1585 werden getroffen door blikseminslag waarbij de klok naar beneden stortte. De toren werd weer opgebouwd en de klok, die gelukkig nog heel was, werd terug geplaatst.

.....De klok in 1943 door de Duitsers werd gevorderd om in Duitsland omgesmolten te worden tot oorlogsmateriaal. Gelukkig is het schip, waarmee de klokken werden vervoerd, bij Urk aan de grond gelopen en gezonken. Na de oorlog kwam de klok weer terug naar Heemskerk. Op 23 maart 1946 hing zij weer in de toren.

.....De toren in de loop van de jaren gediend heeft als opslagplaats voor de gemeente maar ook als gevangenis en om lichamen op te baren voor de begrafenis.