

## HEILIGE LAURENTIUSKERK

### WIST JE DAT.....

.....De kerk op 20 juli 1891 werd ingewijd en in gebruik genomen. De kerk is dus meer dan 100 jaar oud.

.....De beschermheilige van de kerk de Heilige Laurentius is. De kerk is dan ook naar hem vernoemd.

..... De heilige Laurentius een aartsdiaken in Rome was die in 258 de marteldood is gestorven op een rooster met gloeiende kolen. Zijn gedenkdag is op 10 augustus.

.....Omdat Laurentius de marteldood op een rooster is gestorven hij wordt afgebeeld met een rooster in zijn hand.

.....Laurentius ook de beschermheilige is van de brandweerlieden en de keukenknechten.

.....Op 10 juli 1890 de bouw van de kerk haar hoogste punt bereikte door het plaatsen van het kruis op de torenspits. Het kruis op loden bal is 3.30 meter hoog en weegt 160 kilo. Op 6 augustus 1890 werd de haan geplaatst.

.....De toren geheel van hout is gemaakt en met leien is gedekt.

.....Schoolkinderen in de 19<sup>e</sup> eeuw niet op papier schreven maar op een lei. Ze gebruikten daarvoor geen potlood maar een griffel. Die griffel was ook gemaakt van leisteen. Leisteen is een steensoort die zich gemakkelijk in dunne platen laat splijten. Wie een '10 met een griffel' kreeg, kreeg niet alleen een goed cijfer maar ook een nieuwe griffel als beloning.

.....Het altaar van een kerk altijd aan de oostkant van een kerk staat. Op die manier kijken de parochianen altijd naar het oosten waar Jeruzalem, het centrum van het christelijke geloof, ligt.

.....Een kerk meestal drie ingangen heeft. De hoofdingang, speciaal voor communicanten, bruidsparen en overledenen. Een rechteringang voor de mannen en een linkeringang voor de vrouwen. In de kerk mochten mannen en vrouwen vroeger ook niet naast elkaar zitten maar had men een vrouwen(linker) en een mannen(rechter) kant.

.....In de kerk 16 pilaren staan. 12 ronde die staan voor de 12 apostelen (volgelingen van Christus) en 4 vierkante die staan voor de 4 evangelisten (beschrijvers van het leven van Christus en de blijde boodschap)

.....In de kerk 4 manshoge beelden staan van lindehout voorstellende, Jesus Christus met het Heilig Hart, de Heilige Laurentius(de beschermheilige van de kerk), Sint Jozef met kind en Sint Antonius van Padua.

.....De kerk van 1985 tot 1991 is gerestaureerd door vrijwilligers uit de Heemskerkse bevolking.

.....De gelden die voor deze restauratie nodig waren, bijeen zijn verzameld door diezelfde Heemskerkse bevolking. Hiervoor werden kaarsen, handdoeken, schilderijen en dakleien verkocht. Er werden tijdens de feestweek oliebollen verkocht, paal gezeten, rijwielen bewaakt. De opbrengst hiervan ging naar het restauratiefonds. Er werd een kerkveiling gehouden en er werden obligaties verkocht. Er moest en er werd 75.000 gulden bijeengebracht.

.....Op 19 maart 1890 de eerste steen werd gelegd van de kerk. Dit was op de feestdag van de Heilige Jozef, patroon van de arbeidende christenen.

.....De kerk mede door haar fraaie toren een rijksmonument is.

.....De toren, nog voor de bouw, door de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem werd afgekraakt. Hij schreef op 17 juli 1889 aan bouwpastoor van Leipsig: " Wat komt er toch een rare toren op je kerk- zoudt ge dat wonderbaren figuur maar niet liever weglaten?- Consulteer er toch eens over met een kunstkenner- want om nu voor altijd uw kerk te mismaken...is toch wat erg!"