

STADS EN MARKTRECHTEN VAN BEVERWIJK

WIST JE DAT.....

.....Beverwijk in 1276 van graaf Floris de vijfde het recht kreeg om een wekelijkse markt te houden.

.....Dit gebeurde op voorspraak van de toenmalige ambachtsheer van Beverwijk, heer Gerard van Velsen.

.....De markt wekelijks op dinsdag werd gehouden en niet alleen voor de plaatselijke bevolking was maar ook voor vreemdelingen.

.....Het marktrecht van veel belang was voor de economische groei van Beverwijk.

.....In 1291 voor geheel Kennemerland het Kennemer landrecht werd ingesteld.

.....Beverwijk in 1298 vrijdom van tolgelden in het gehele graafschap verkreeg.

.....Beverwijk in datzelfde jaar op 11 november 1298 van graaf Jan de eerste stadsrechten verkreeg voor een gedeelte van het schoutambacht.

.....De tekst van de keur van 1298 bijna letterlijk is overgenomen van de keur die de burgers van Medemblik in 1298 van de graaf kregen.

.....De grenzen van de stad Beverwijk die in 1298 werden vastgesteld om zich te onderscheiden van het ambacht Wijk aan Zee en Duin tot in de 19^e eeuw werden behouden.

.....De stadsrechten van Beverwijk op 29 mei 1346 nog eens werden bevestigd door keizerin Margaretha.

.....De stadsrechten niet alleen bepaalden dat Beverwijk een stad was maar in de keur stonden ook allerlei bepalingen die de rechten en plichten van de bewoners van de stad aangaven.

.....In de keur ook de straffen op overtredingen stonden variërend van boetes tot het afhakken van ledematen of de doodstraf.

.....Op het doden van een burger, naast de doodstraf, een boete werd opgelegd aan de verwanten van de dader van 32 pond. Indien het bovendien in huis van het slachtoffer was gebeurd werd de boete verhoogd tot 60 pond. In beide gevallen vervielen alle bezittingen van de dader toe aan de graaf en de ambachtsheer.

.....Op het doden van een schepen een hogere boete stond en wel 42 pond en in eigen huis werd het 84 pond en daarbij ook in beide gevallen de verbeuring van bezittingen aan de graaf en ambachtsheer.

.....Je burger van de stad kon worden door het zweren van trouw aan de graaf, zijn opvolgers en de stad onder betaling van 4 penningen aan de schout, 1 penning aan de bode en 3 schellingen ter wille van de schepenen.

.....Iemand die burger van de stad werd 40 dagen de tijd kreeg om zich in de stad te vestigen en zijn bezittingen naar de stad over te brengen.

.....Nadat iemand burger van de stad is gemaakt hij aan niemand meer horig is maar volgens het recht van de stad een vrij man of vrouw is.

.....Er 71 bepalingen in de keur staan die bijna alles regelen wat er in de stad kan voorvallen.

.....Er in de laatste bepaling staat dat Beverwijk het recht heeft om jaarlijks 2 markten te houden die beide een week lang mogen duren. De markten moesten aanvangen op de dag van de scheiding der apostelen(15 juli) en op de dag voor Sint Michielsdag(29 september). Bij aanvang van de markten moest er een kruis worden opgericht zoals dat ook op de overige markten van het gebied placht te gebeuren.