

Per toeval kwamen wij in het bezit van een oude schoolplaat over het bewerken van vlas en lijnzaad. Met enige moeite kunnen de onderstaande rijmpjes worden gelezen. Wij wilden hem u niet onthouden. Zo leerden de kinderen in vroeger tijd alles over vlas en lijnzaad. Blijft alleen de vraag waarom het zaad van vlas, lijnzaad heet en geen vlaszaad.

Let wel, Kinderen! en bemerk,



Hoe Vlas en Lijnwaad wordt bewerkt. N^o. 12.



De ploeg die door den akker snijdt,
Maakt losse grond en vruchtbaarheid.



Het lijn of vlaszaad, ziet gij? wordt
Op dezen akker uitgetort.



Door eggen werkt hier deze man
Het zaad er in, dat 't groeijen kan.



Geveet wordt ook het jonge vlas,
Op zijnen tijd en juist van pas.



Daar deze man het rijp bevond,
Trekt hij het lustig uit den grond.



Tot bosjes ziet gij, liefste kind!
Het deze vrouw hier zamen bindt.



Door ijzeren kammën heen gerukt,
Wordt hier de zaadknop afgeplukt.



Dat 't vlas zich van den stengel scheidt,
Laat men het rotten met beleid.



Her natte vlas wordt met beleid,
Tot drooging op het gras gespreid.



't Heete vlas met volle grepen,
Wordt den stengel uitgenepen.



Met kloppen, als klikklakgeluid,
Krijgt deze vrouw het vuil er uit.



Goed gehemeld, geloof mij vrij,
Dan wordt het fijn en zacht als zij.



't Zachte vlas, zoo goed gewonnen,
Wordt nu tot een draad gesponnen.



Op 't weefgetouw werk ik, zeer kloek,
De fijne draden tot een doek.



Gieten, loogen en ook weeken,
Is de kunst om wit te bleeken.



De naaister maakt, of gij het weet,
Het lijnwaad tot gebruik gereed.

G. HESSBLINK, te Zutphen.