

## WIST JE DAT... VAN HET FORT BIJ VELDHUIS

.....Fort Veldhuis deel uitmaakt van de stelling van Amsterdam, een verdedigingskring rond Amsterdam van 36 forten, 2 kustforten, 2 vestingen, 3 batterijen en 2 kustbatterijen.

.....Het fort in 1897 gereed was en in gebruik kon worden genomen. Het fort is dus meer dan 100 jaar oud.

.....De stelling van Amsterdam sinds 1996 op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO staat vanwege de monumentale waarde voor de mensheid.

.....De forten voornamelijk dienden om dijken en spoorwegen te bewaken nadat het omringende land onder water was gezet. Zo konden vijandelijke troepen niet oprukken naar Amsterdam.

.....De stelling van Amsterdam zich uitstrekt over 135 kilometer rondom Amsterdam.

.....De naam Fort Veldhuis oorspronkelijk komt van een nabijgelegen boerderij Groot Veldhuis aan de hoge Dijk. Eigenlijk horen we te zeggen: het fort bij Veldhuis.

.....Het dak van het fort een dikte heeft van twee meter en is afgedekt met een 50 cm dikke zandlaag.

.....Onder het fort kelders liggen om het regenwater op te vangen. Deze kelders hebben een inhoud van 12.000 liter.

.....In 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak. Het fort werd op volledige sterkte bemand. Op dat moment woonden er 324 soldaten in het fort.

.....Nederland in 1914 neutraal bleef en dus buiten de oorlog. Later bleek dat Nederland niet aangevallen is omdat de stelling onneembaar werd geacht. Zodoende bleef Nederland heel wat oorlogsleed en schade bespaard.

.....In de 2 kazematten 2 stalen 10 cm kanonnen stonden met een bereik van 3600 meter. Ook stonden er in de kazematten 2 mitrailleurs om de ingang van het fort te verdedigen.

.....De soldaten niet op hun gewone soldatenschoenen met metalen beslag mochten lopen. Ze droegen touwschoenen. De soldatenschoenen waren te gevaarlijk want door het lopen op beton konden er vonkjes ontstaan die het kruit tot ontploffing konden brengen.

.....Daarom ook de olielampen wegens ontploffingsgevaar achter glas stonden. De nissen in de muren zijn nog zichtbaar.

.....In 1940 het fort in Duitse handen kwam. De stelling heeft dus nooit echt dienst gedaan om Nederland tegen een buitenlandse inval te verdedigen.

.....In 1944 alle stalen ramen en deuren uit het fort gesloopt werden en naar Duitsland getransporteerd. Daar werd het omgesmolten en gebruikt om oorlogsmateriaal te maken.

.....In 1946 het fort werd gebruikt als gevangenis. Er werden tralies voor de ramen gemaakt en het fort werd rondom afgezet met prikkeldraad. De gevangenen waren zogenaamde foute Nederlanders zoals zwarthandelaren en N.S.B.'ers.

.....In 1947 het fort een opslagplaats voor militair materieel werd. Het werd bewaakt door 6 manschappen en een officier.

.....In 1989 het fort in gebruik werd genomen door de Stichting Aircraft Recovery Group '40-'45. De stichting heeft tot doel de luchtoorlog boven Nederland in herinnering te houden door het bergen en daarna tentoonstellen van neergeschoten vliegtuigen.

.....Het fort iedere zondag in de maanden mei t/m oktober is geopend van 10:00-17:00 uur. Kinderen tot 8 jaar hebben gratis toegang evenals houders van een Veteranenpas. Kinderen van 8 tot 12 jaar betalen € 2,50 p.p. en voor 12 jaar en ouder is de toegang € 3,50 p.p. Zie ook [www.arg1940-1945.nl](http://www.arg1940-1945.nl)